

# SEX - FY SJUTTON

Annette Kullenberg har träffat Hjärdis Levin

– kvinnan bakom "Testiklarnas herrevälde"

Hur kan man kalla en bok för Testiklarnas herrevälde?

Visst. Vi vet alla att män har mycket makt. Kan man inte poängtera det med en lite mysigare titel av typen: "Killar, skärp er". Eller liknande.

Men nu heter Hjärdis Levins bok just Testiklarnas herrevälde.

Det låter sjukt.

Men Hjärdis är inte sjuk. Hon är mycket pigg och sprudlande när jag kommer hem till henne en tidig vardagsmorgon i Farsta. Hon har sängen i köket, eftersom sovrummet är fyllt med papper och böcker.

Jag tänker inte skriva hur gammal Hjärdis är, eftersom hon tycker "det är onödigt att skriva om åldern". Annars är hon feminist.

Hon vänder sig mot olika myter. Till exempel myten om mannens oerhörda sexualdrift.

"Om inte männen får utlopp för sin könsdrift eller får tömma sina körtlar i en kvinnas sköte så blir han galen."

Med dessa ord beskriver Hjärdis en av många myter hon försöker ta död på i sin bok.

Ofta när Hjärdis talar om sex blir det till något fullt, obehagligt, nästan avskyvärt.

## Inte farligt

Men hon menar väl. Hjärdis vill gärna att kvinnor som upplever sexuellt slave-ri ska bryta sig loss. Kvinnan ska inte gå på myten om att mannen måste leva ut sina drifter. Hon ska inte låta sig hotas, hon måste inte ställa upp. Hon behöver inte få dåligt samvete om hon säger nej.

Det är inte farligt att leva ensam.

Allt det där låter bra. Om man nu tror att många män- niskor har ett dåligt sexual-

ordnad och illa behandlad. Men kärlek, undrar jag. Finns det någon egentlig kärlek utan sexualitet. Mellan man och kvinna.

Jo då. Hjärdis berättar om ett par hon nyligen talat med.

– De är mycket kära i varann men har slutat med sex, därför att kvinnan har tröttnat. Det har gått slentrian i samlivet. Och varför ska mannen då använda henne som askkopp?

– Som vad?

Jo, säger Hjärdis. Hon talade också med mannen och han ville inte använda sin fru som askkopp. Fulare än så kan man inte beskriva sexualitet, tänker jag.

**"Jag är ingen moral- tant. Men vi ska ha rätt att välja vår livs- form, utan att bli kal- lade osunda, onor- mala."**

Hjärdis har blivit lite utskäld av en del män. Hon är medlem i vpk och en ung kommunist anklagade henne för allt möjligt.

– Jag förstod inte riktigt vad han menade. Men han verkade emot tanken att männen inte ska byta part- ners hur som helst, berättar Hjärdis. Till slut sa jag att ämnet var väldigt laddat tydligen.

Hon skrattar lite då hon tänker på hur den unge mannen slog ifrån sig: det är inte laddat. Inte alla

sina skjortor strukna och så får de sex.

Men, hör du Hjärdis. Va? Så är det väl inte? Kvinnor vill väl ha ett sexualliv? De vill ha flesta? Eller hur?

Jag vet inte, säger Hjärdis. Egentligen är det inte så kul, tycker många. Åtskilli- ga vill slippa. Eller ha ett lättare sexliv.

**"Det behöver inte vara fel att leva i celi- bat. Jag har aldrig känt mig oattraktiv."**

Man skulle ju tro, efter all upplysning, att det svenska sexuallivet – så där i största allmänhet – var tillfredsstäl- lande. Menar jag.

Nä, ty männen är inte så duktiga på sex, anser Hjärdis. De har blivit sämre. De har blivit bortsökta, på grund av den utvecklade preventivtekniken. Män- nens kroppsmedvetenhet har försvunnit, eller mins- kat. De har blivit vana att ta för sig.

Hjärdis talar om något hon kallar "en till treminu- tterssamlag".

Men förekommer det? Utom möjligen bland prosti- tuerade och deras kunder?

Hjärdis är en liten, söt kvinna, mycket livlig och pratsam. Lätt att tala med. Men när hon säger "en till treminuterssamlag", låter det som om en ful groda hoppar ur hennes mun.

Det finns annat än sex, menar Hjärdis.

Jo, jag vet. Men vad- då?

Hör nu här: Man kan läsa. Vara ute i natu- ren. Springa.

– Detta ger mig mer än ett samlag, säger Hjärdis.

Ty samlag, menar Hjärdis, handlar ofta om att männen ska få spermatlös- ningar.

**"Det är inte så roligt med sex alla gånger."**

tare att ha samlag än att tala med varann.

Hennes bok är en genom- gång av sexualmoralen ända från 1700-talet fram till våra dagar. Ordentlig och helt utan humor. I tio år har hon hållit på och skrivit.

Just nu är hon klar, i den nya moralismens och purita- nismens år, mitten av 1980- talet.

Nää, säger Hjärdis. Var det några som var puritaner så var det sexliberalerna på 1960- och 1970-talen. Då handlade det om penetre- ring och snabbast möjliga sädesuttömning.

Jag är ledsen, men hon uttrycker sig så. Sex verkar inte mycket värt efter ett samtal med Hjärdis.

Annette Kullenberg

